

Hierbij alle teksten van mijn vijfde vogelcd.

The Woodwall

Welcome the woodwall, most black and white
Waiting for showers in sun's delight
The forest trembles under his axe
He marked his ass in sealing wax

When God had finished creating the earth, He ordered the birds to dig out hollows with their beaks where the seas, rivers and lakes were to be. The woodpeckers alone refused to do so. God condemned them, as they had refused to peck earth, to ever after peck wood.

Welcome the woodwall, most black and white
Make slivers fly in sun's delight
The forest trembles under his axe
He marked his ass in sealing wax

The woodpeckers, with their massive beaks were to dig the ocean beds. They refused as they would spoil their beautiful plumage. So they were forbidden ever to drink from pond or pool and must call instead for rain from the trees.

Welcome the woodwall, most black and white
Waiting for showers in sun's delight
The forest trembles under his axe
He marked his ass in sealing wax

Tekst en muziek: Theo van Lent

Weet je nog?

Weet je nog?
Die Korhoenders op de Crailose Hei
En de toren van Hilversum net boven de mist?
Weet je nog?
Sneeuwgorzen op Sloterdijk
En de Slechtvalk die verscheen
En meteen weer verdween?
Weet je nog?
Woudaapjes in de Botshol
Ze vlogen zomaar langs,
Zo'n avond kwam nooit meer terug.

Mijn eerste Zomertaling
Waar later de Bijlmer zou staan.
Kuifleeuweriken in de straten
Ik zag ze komen, ik zag ze gaan.

In september naar de duinen
Het Sturmey-Archer-getik van mijn fiets.
De heuvelrug van vóór de snelweg, de geest
Van Nescio uit het niets...

Stem 1 Weet je nog toen met die Klapekster op het Leersumse Veld?
 Verboden toegang, artikel zoveel...

Stem 2 Ach, al die gebieden zijn nu opengesteld.

Stem 3 En wij toen mooi het hek over!

Stem 1 en 2 Ja.

Stem 3 En die jachtopzichter achter jou aan!

Stem 1 En toen was het 's nachts ook écht donker!

Stem 2 Er is nou overal verlichting langs de snelwegen.

Stem 3 En die weeë suikerbietenlucht bij Halfweg in het najaar...

Stem 1 En in Motel Maarsbergen had je toen in het chauffeurscafé
nog koffie

 Voor 45 cent

Stem 2 Ouwe centen nog!

Stem 3 Ja, en goeie koffie, hoor!

Allemaal Mmmm!

Ons resten de verhalen
Geen behoefte aan de buis
Zo vergaan onze laatste jaren
In het Jac. P. Thijssehuis.

Stem 1 En wat hebben we daarvoor teruggekregen?

Stem 2 Die meerkoeten hier in de vijver met het gekef 's nachts.

Stem 3 En die Nijlganzen overall!

Stem 1 Halsbandparkieten,
allemaal Herrieschoppers, klobebeesten

Stem 2 Je ziet ook steeds meer van die Alexanderparkieten.

Stem 3 In plaats dat die parksperwer die er nou 'ns uitplukt!

Stem 1 Nee, die vreten onze laatste mussen op.

Stem 2 En die vogelaars van vandaag de dag zitten alleen maar te
tureluren

 op het Internet.

Stem 3 'Knippen en plakken...' Het enige wat ze kunnen.

Stem 1 Nou, zet maar een ander plaatje op.

Stem 3 Ik ken nog iemand die heeft de kwakkenkolonie nog gezien in
de Biesbosch .

Tekst en muziek: Theo van Lent

Kihut

Voi, rantakiusaamista!
Suupalaa ainoaa
kaks´ kihukumppanusta
lokilta taas vainoaa!
"KI-HU, KI-HU"

Tekst: Traditioneel.
Muziek: Theo van Lent.

Twee kleine jagers (zogenaamde roofmeeuwen)
plagen een groep meeuwen op het strand.
Ze proberen voedsel af te pakken en roepen: 'Kihu, kihu.'

Le corbeau, Maxence et moi

Le corbeau, Maxence et moi
Le corbeau, Maxence et moi
Mais le Gypaète sera roi
Le corbeau, Maxence et moi.

Le grand porte-queue
La buse variable
L'aigle royal
Le grand nacré, et
Le faucon pèlerin.

Le corbeau, Maxence et moi
Le corbeau, Maxence et moi
Mais l'Apollo et le Morio serat rois
Le corbeau, Maxence et moi.

Le faucon crécerelle
Le tabac d'Espagne
La bondrée apivore
La Circaète Jean-le -Blanc, et
Le gypaète barbu.

Tekst en muziek: Theo van Lent

De Koolmees

Als het koud is in de winter
Zit een koolmees op mijn tak
En dan trekt de felle vrieskou
Dwars door koolmeesjes verenpak
Ik hang dan pinda's aan een lijntje
En een flink stuk dik spekzwoerd
Zo wordt zij ondanks de koude
Kogelrond door mij gevoerd

Als de winter is vergangen
Wordt het onvermijdelijk mei
En dan legt mijn trouwe koolmees
Onherroepelijk een ei
Dat eitje moet een dankbetuiging
Voor mijn lijn met pinda's zijn
Daarom smaakt dat koolmeeseitje
Mij ieder jaar weer dubbelfijn

Tekst: Freek de Jonge. Manuscript (1972)
Muziek: Theo van Lent

Örninn flýgur fugla hæst í forsal vinda.

Örninn flýgur fugla hæst í forsal vinda.
Hinir sér það láta lynda
að leika, kvaka, fljúga og synda.

Sólskríkjan mín situr þarn'á sama steini
og hlær við sínum hjartans vini
honum Páli Ólafssyni.

De Zeearend vliegt hoger dan alle andere vogels, zij slechts kwetteren, spelen en zwemmen, net als de kleine sneeuwgorst.

Tekst: Traditioneel. Muziek: Traditioneel, arrangement van
Guðrún Anna Tómasdóttir en Theo van Lent

Les oiseaux expulsés

Le grèbe huppé, le butor étoilé ainsi que la mouette pygmée.
Désormais inconnus, ils ont disparu à cause du trajet du train TGV.
Où est passé le torcol fourmilier?
On n'entend plus le coucou-geai!
Le faucon kobez et le busard cendré: disparu à cause du train TGV.

Le héron cendré, la caille des blés ainsi que la huppe fasciée.
Désormais inconnus, ils ont disparu à cause du trajet du train TGV.
Où est passé l'aigle botté?
On n'entend plus la grue cendrée!
La sarcelle d'été et le vanneau huppé: disparu à cause du train TGV.

La mésange huppée, le bruant masqué et le casse-noix moucheté.
Le harle huppé, hypolaïs des oliviers et le cygne tuberculé
Où est passé le rossignol progné?
On ne voit plus le sizerin flammé!
Désormais inconnus, ils ont disparu à cause du
trajet du train TG,
trajet du train TG,
trajet du train TGV!

Tekst en Muziek: Theo van Lent